



FOLKDANS GLIMTEN



Nummer 306 Årgång 52 Augusti 2019 Utkommer varannan månad
Ansv.utg. KBHELKKNBS Hemsida: <http://www.folkdansringen.se/hemgarden>

MIDSOMMARAFTON 2019

Efter lite pusslande blev det två grupper med dansare även i år!

I min grupp (Kerstins) var vi till och med 6 par på förmiddagen så vi slog till med att avsluta uppvisningen med Ränningen både vid Värmlandsgatan och Konstantinopel. Vackert väder var det också så alla uppvisningar blev ute. Valförtjänt lunch på Hemgården innan eftermiddagen tog vid.

Vi åkte till Abborreberg där vi reste stängen och dansade och i Stigs frånvaro så tog Susanne Ekman hand om lekledningen och fick snabbt ihop många ringar.

Jag räknade till 6 hela ringar och ytterst fanns det flera delar men de nådde inte riktigt varandra.

Det satt och stod folk överallt, någon gissade på över 1000 personer, i alla fall var det nog den största publiken vi haft. Några dagar senare var jag tillbaka på Abborreberg och fick då bekräftat av personalen att det hade varit rekord där på midsommarafton!

Som brukligt avslutade vi vid DHR:s Sommargård och fick dansa med Glans glittrande vatten i bakgrunden.

Tack för en underbar dag!

Kerstin



MIDSOMMARAFTON

Trots knapert med dansare lyckades Inga och Kerstin få ihop två grupper som dansade på åtta platser på midsommarafton.

Ingas grupp började på Borgmästaregården och for sedan till Albrektsvägen 153. På båda ställena var publiken talrik och på Albrektsvägen ackompanjerades dansarna inte bara av våra spelmän, Inger, Göran, Per och Stojan utan också av uppmuntrade signaler från förbipasserande bilar.

Efter en god lunch på Hemgården for gruppen vidare till Östra Enebys församlingshem. Många hade kommit dit för att njuta av folkdanslagets uppvisning.

FORTS. S 18, 2.





Efter den väntade Sörsjöns camping. Först blev det uppvisning och efter den drog Leif igång lekar kring midsommarstången. Alltihop mycket uppskattat av publiken.

På kvällen hade samme Leif tillsammans med hustru Harriet bjudit in lagets medlemmar till "eftersläckning" på Lidaleden med god mat och trevlig samvaro.

Leif passade på att fira sin 2x30-årsdag också.

Stort TACK till Harriet och Leif för en jättetrevlig kväll!

TJUVSTART AV MIDSOMMAR

Den 19 juni tjuvstartade folkdanslaget midsommarfirandet för att hinna med allt. Först var spelmännen, Inga och Kurt och hade en mycket uppskattad dans kring midsommarstången på Tabortsbergs förskola.

Sedan bar det iväg till nya Vrinnevihus äldreboende där övriga laget dök upp och där gjorde vi en mycket uppskattad uppvisning.

Efter det väntade Nils Åbergs gata-äldreboende och även där gjorde laget succé som vanligt.

Där bjöds det på kaffe och tårta som alltid, och Lennart H. var extra glad då han fick Kurts bit då han inte var där på grund av jobb.

DANS PÅ GATER OCH TORG

Den 15 juni var det återigen dags för Dans och Musik på gater och torg i Söderköping. Trots att dansandet styrts mer och mer mot det modernare hållet fanns folkdanslaget på plats.

Vi var faktiskt med och drog igång det hela för många år sedan, tillika är det ju ett utmärkt tillfälle att genrepa inför midsommar.

Till musik från våra härliga spelmän gjorde vi dagens första uppvisning vid Rådhuset inför en månghövdad, förtjust, publik.

Sedan vandrade vi till Hagatorget där vi gjorde ytterligare en bejublad uppvisning.

Som traditionen bjuder hade Louise och Stefan bjudit in till kaffe och tårta i sin trädgård.

Som vanligt blev det en lyckad avslutning på dagen.

STORT TACK till Louise och Stefan för Er gästfrihet.

SPELSTÄMMA I RINGARUM

Då intresset svalnat både från Ringarums Hembygdsförening och folkdanslaget hölls den sista spelstämman på Hembygdsberget den 16 juni.

Som vanligt inleddes stämman med en andakt och därefter spelade spelmännen upp till allspel under Clas Linds ledning. Elever från musikklasserna i Valdemarsvik underhöll under Roland Engdahls ledning.

Flera spelmän underhöll från scenen och även folkdanslaget gjorde en uppvisning.

Kaffe och våfflor gick åt i mängd och så även lotterier.

Tyvärr var det alltså sista gången för spelstämman, många kommer att sakna den.



CAFÉDANS VID SÖDERLEDSKYRKAN DEN 25 JUNI.

Som traditionen bjuder så dansar alltid folkdanslaget vid Söderledskyrkan dagarna efter midsommar, så också i år. Vädret var strålande fint så kaffet hade dukats upp ute vid de olika borden och musikerna fick ta plats utanför kyrkporten.

Anna-Karin inledde med en kort andakt och våra musiker fick spela till psalmerna sedan tog dansarna vid och uppvisningen framfördes med ett litet avbrott för musik och dräktvisning.

Ca 65 gäster hade kommit för att avnjuta dans och musik och efterföljande kaffe med jordgubbstårta.



GRATTIS

LEIF S.

2x30



UPPTAKTSRESAN

Den 17-18 augusti var det så dags för lagets upptaktsresa.

På grund av gatuarbeten och hotellbyggen flyttades avresan från Hemgården till Resecentrum.

25-talet medlemmar antrände bussen, och med Kurt som vanligt bakom ratten, gav vi oss iväg.

Första stopp blev Örebro, till Naturens Hus vid Svartån, där medhavt kaffe intogs.

Sedan gick färden in till centrala Örebro där fartyget Gustav Lagerbjelke väntade för en tur på Örebro kanal, Svartån och Hjälmarens.

Under färden serverades vi en god lunch, bestående av lax med tillbehör.

Vad annars när man är på sjön?

Efter en tre-timmarsfärd var vi åter vid kaj i Örebro.

Färden gick så vidare mot Nora, men när vi kom dit hade tydligen slussvaktaren från Svartån flyttat dit och öppnat himlens portar.

Oj, vad det regnade!

Ett gemensamt beslut togs då att fortsätta till Åkerby Herrgård där vi skulle tillbringa kvällen och övernatta. När vi checkat in tog många tillfället i akt och vandrade runt i omgivningarna. Regnet hade då upphört!

Efter middagen samlades alla i herrgårdsbyggnaden för kvällens överraskning.

FORTS. SID. 4

FÖRTS. UPPTAKTSRESAN.



Ove Hoffner, en släkting till Maria Lang (Dagmar Lange) berättade på ett skämtsamt sätt om hennes liv och leverne. Det blev mycket uppskattat vilket märktes på applåderna.



Så tog Inger och Göran fram dragspelen och härliga toner fyllde rummen, så pass att en biljardspelare i ett angränsande rum började att dansa med biljardkön. Även en del av lagets medlemmar tog sig en svängom.

Margareta Å. delade ut en "kvistig" fråga där man skulle gissa en dans. Ingen lyckades dock lösa den... Till slut fick Lena och Kurt visa upp den - Trandansen!

Något för kommande uppvisningar, kanske?

Även trevliga kvällar har ett slut, och efter en god sömn kom söndagsmorgon och frukost.

Herrgårdens värdinna, Anna-Lena, berättade om Åkerby Herrgårds historia under frukost-ätandet.

Sedan blev det ilastning i bussen och färden gick vidare mot Arboga. Vi blev guidade i gamla stadsdelen och fick en hel del historia oss till livs.

Tydligt verkade vi väldigt intresserade för guidningen som skulle ta 1 timme tog över 2.



Sent omsider kom vi dock iväg till förmiddagskaffet, som blev eftermiddagskaffe.

Detta intogs vid Hjälmare docka. Smörgåsen smakade bra och med förnyade krafter ställdes kosan mot Torshälla. Väl där hade slussvaktaren öppnat portarna...igen....



Ingen rundvandring i Torshälla alltså, utan direkt till golfklubben där middag var beställd.

Det bjöds fiskgratäng eller kåldolmar - eller både och- det smakade utmärkt! Med mätta magar ställdes så färden hemåt via Hällbybrunn, Hjälmaresund och Katrineholm. Vi var åter vid Resecentrum vid kvart över sex på kvällen efter två fina dagar.

STORT TACK till vår eminenta Fest- och resekommitté, Inger och Göran för härlig musik, Margaretha för klurig dansbeskrivning, Stefan för "fräckis" och så förstås till alla vi andra som var med!

Tillsammans gjorde vi en kanonhelg!

INGA OCH KERSTINS RUTA



Hej alla spel och dansare!

Hoppas sommaren har varit bra, för i år har det ju varit en vanlig svensk sommar med lite av varje.

Tyvärr kunde vi (Kerstin och Inga) inte delta i upptaktsresan, men den blev ju väldigt lyckad utan oss, har vi hört!!

Nu närmar vi oss höstens alla begivenheter men Kulturnatten får vi ställa in i år :(

Inbjudan till Folkungagilletts 75-årsjubileum den 28/9 kl 16.00-ca24.00, är det någon som ska åka?! Festen hålls på Landerydsgården och svar önskas senast 7/9.

Vi börjar vår dansträning den 19 sept. Det ska bli kul att träffa alla dans- och spelsugna. Välkomna !

Inga och Kerstin



PÅ GÅNG

**19 SEPTEMBER
KURSSTART**

**28 SEPTEMBER
FOLKUNGAGILLET 75 ÅR**

KULTURNATTEN

För första gången sedan Kulturnatten infördes ska inte Hemgårdens Folkdanslag delta.

Resor och annat har gjort att inga, vare sig dansare eller spelmän har tid.

Inte ens "Prova-på-dans" på Hemgården finns det folk till. Tragiskt



REDAX

KURT
HELEN
LOUISE
KERSTIN
BENGT



SISTA MANUSSTOPP
TILL NÄSTA FG

12 OKTOBER 2019

KULTURENS
Bildningsverksamhet